

KERKBLAD

Hervormde Gemeente Herwijnen



KERKGEBOUW	Waaldijk 139, 4171 CC Herwijnen
PREDIKANT	Ds. W.M. Roseboom predikant@nhkherwijnen.nl 0418 581505 06 14600988
OUDERLINGEN	G. van Bezooijen D. de Joode scriba Lunet 18, 4214 GA Vuren 06 20047902 scriba@nhkherwijnen.nl A. van der Meijden A. Ruitenburg jeugdouderling
OUDERLINGEN- KERKRENTMEESTER	H. de Bruin J.A. Hobo G. de Joode
DIAKENEN	R. van Zante A.J.W. Boote J.W. Boogert
ORGANISTEN	H.J. de Bruijn A.P. van de Minkelis H. Vervoorn
KOSTERS	Marco van Zante, Seringenhof 15, tel. 581133 Jacco Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439 Marleen Ruitenburg, Kolstraat 32, tel. 582439
KERKDIENTEN	Morgendienst 9.30 uur (apr t/m okt) Morgendienst 10.00 uur (nov t/m mrt) Avonddienst 18.30 uur
ZONDAGSSCHOOL	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in het kerkelijk centrum
CRECHE	Elke zondagmorgen tijdens de kerkdienst in de Brede School, Achterweg 35



Onder de terebint

Liefde tot Gods huis

*“Heere, ik heb lief het huis waar U woont”
Psalm 26: 8a*

Mensen kunnen gehecht zijn aan een kerkgebouw. Soms vanwege de bouwstijl en de sfeer. Soms ook vanwege geestelijke zegen die ze er ontvangen.

Volgens deze tekst is ook David gehecht aan het huis des Heeren. Hij spreekt zelfs zijn liefde uit tot het heiligdom. Omdat God er woont en er zijn heerlijkheid openbaart. In Davids tijd moet dat de tabernakel geweest zijn. Hij zal met name aan het altaar hebben gedacht. Vanuit de offers mag David weten dat zijn schuld is weggenomen. David beleeft iets van Gods genade en liefde. En dat heeft bij hem wederliefde gewekt. Tot de Heere zelf. En ook tot zijn dienst! Daarom gaat hij graag naar het heiligdom. Prachtig wordt het in de berijming gezegd: “Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor U kniel....Hoe lief heb ik Uw woning”.

Raken deze regels ons hart? Dan zullen we zondags op onze post zijn. De onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Zeker niet onnodig. Hebreeën 10 roept ons daartoe op. Dan wordt de kerkgang geen discussiepunt. Jammer, dat dit in veel gezinnen en zelfs in gemeenten wel het geval is. Beseffen we, hoe bevoorrecht we zijn dat we naar de kerk mogen? Om te zingen en God de eer te geven. Om te bidden en te luisteren. Om gevoed te worden met het levende Brood Christus. Om de Heere te ontmoeten. Wie iets van het wonder van de verzoening heeft gezien, krijgt het huis van God lief. Of het nu een fraaie monumentale kerk is, of een eenvoudig gebouw. Als de dienst der verzoening er maar plaatsvindt!

Lezen: Psalm 26: 6a – 12; Hebr. 10: 19 - 25

46e Jaargang, no. 1263, 13 maart 2023

KERKDIENTEN

Donderdag 16 maart 2023

15:00 uur: dhr. R. Verkaik, Hardinxveld
Dienst in woon- en zorgcentrum Avondlicht

Zondag 19 maart 2023

10:00 uur: ds. D. van der Kraan en pastor Rene Futralan (GZB)
18:30 uur: ds. J. van der Meijden, Bergambacht
1^e collecte: Wycliffe
(Bijbelvertaalwerk in talen waar Gods woord nog niet is)
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondag 26 maart 2023

10:00 uur: ds. H. Roseboom, Kesteren
18:30 uur: ds. W.M. Roseboom
1^e collecte: Voedselbank Leerdam
(Voedselvoorziening voor mensen in armoede)
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Onderhoudsfonds

Zondag 2 april 2023

09:30 uur: ds. W.M. Roseboom
18:30 uur: ds. W.M. Roseboom
Gezamenlijke dienst in Hervormde kerk
1^e collecte: Red een kind
(Hulp aan kinderen in armoede)
2^e collecte: Kerkrentmeesters
Uitg.collecte: Pastoraat en prediking

Zondagsschool

19 mrt. Exodus 7-10 De farao buigt niet voor God
26 mrt. Exodus 11 De laatste plaag voor Egypte
2 apr. Exodus 12 Het Pesachfeest en de uittocht

Crèche

19 mrt. Daniëlle van Mourik
26 mrt. Femke Gobius du Sart
2 apr. Leontien van Arkel

Schoonmaakrooster

20 t/m 25 mrt: Anne en Lijntje van der Weerd
3 t/m 7 apr: Helma van Mourik, Carolien Boogert

OMZIEN NAAR ELKAAR

Wel en wee

Nellie Blom-van Wijgerden (Onderweg) kreeg relatief gunstige uitslagen over de groei van tumoren. Er volgt nu eerst een periode van twee maanden rust en daarna krijgen de chemokuren mogelijk een vervolg. Het blijft een moeilijke en spannende weg voor Nellie en iedereen uit haar directe omgeving.

Jetty de Fockert-van Wijgerden (Meerenburg) kreeg vorige week dinsdag een nieuwe knie en mocht de dag erop al naar huis. Ze is al weer een klein beetje mobiel en volgt nu een weg van revalideren en verder herstel. Met Jetty en Jan zijn we dankbaar dat de operatie goed mocht verlopen en we hopen op een spoedig herstel, zodat Jetty weer snel helemaal op de been is.

Bertha de Jongh - de Kiviet (Waaldijk) werd vorige week met longontsteking en corona opgenomen in het ziekenhuis. Ze is inmiddels weer thuis, maar nog lang niet de oude. Ze heeft dus nog een flinke weg van herstel te gaan.

We leven ook mee met alle zieken die niet bij naam zijn genoemd en voor mensen die in alle stilte de last van ziekte, (psychische) problemen en gemis dragen. De Heer zegt, 'Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven'. Dat iedereen in moeilijke omstandigheden zich daaraan vast mag houden.

Geboorte Mattias

Terwijl al een berichtje voor het kerkblad klaar stond dat het in de pastorie spannende tijden zijn, was daar opeens het heuglijke nieuws van de geboorte van Mattias Jens Niklaas, roepnaam Mattias. Mattias is de zoon van Wilhelm en Esther Roseboom, ons predikantenechtpaar;

en uiteraard het broertje van Boaz. Mattias is vrijdag 10 maart geboren, alles mocht goed verlopen.

We willen de dankbare en trotse ouders, Boaz, en allen die om hen heen staan, van harte feliciteren met de geboorte van Mattias. Wat een groot wonder is het door God geschonken nieuwe leven toch telkens weer. Om stil, maar tegelijk ook heel erg dankbaar en blij van te worden. God zij de lof. We bidden dat Mattias voorspoedig en tot vreugde van zijn ouders mag opgroeien en dat hij in zijn leven de Heere mag leren kennen.

Ds. Roseboom zal de komende twee weken vrij zijn. Als u in die periode contact wilt hebben met de kerk, dan kunt u dat doen via scriba Dik de Joode (scriba@nhkherwijnen.nl, 06-20047902), met uw wijkouderling/ iemand van het wijkteam, of met iemand anders van de kerkenraad. Voor de contactgegevens: zie verderop in dit kerk of op de website.

Dankbetuiging

Stil werden wij van de vele felicitaties in de vorm van de vele kaarten, bloemen, telefoontjes en cadeaubonnen.

Wij mochten deze ontvangen in verband met ons 50-jarig huwelijksjubileum.

Het heeft ons ontroerd, waarvoor onze hartelijke dank.

Bram en Hetty Kiep
Boutlaan 10, Herwijnen

Op de hoogte/meeleven

Graag willen we als kerkelijke gemeente onze bestanden zo actueel mogelijk houden. En we leven graag met u en jou mee, in zowel goede en in minder goede tijden. Dus:

Gaat u verhuizen?

Laat het ons even weten.

Trouwplannen? Een jubileum te vieren?

We stellen een bericht erg op prijs

Een geboorte?

Stuur ook ons een kaartje

Verdriet of verlies?

Ook dan leven we graag met u mee.

Zij die elders verblijven

Wij denken ook aan hen, die om uiteen lopende redenen, elders verblijven. Fijn om te horen dat er vanuit de gemeente aan hen wordt gedacht door b.v. een kaart te sturen. Laten we ook in onze gebeden hen niet vergeten.

Andrea van Mourik
Griendweg 16-L
4208 AA Gorinchem



Mw. E.C. van Weelden
Lingesteynplantsoen 64
4141 GJ Leerdam
Let op; nieuw adres

Mevr. C. van der Wal - van Maren
Huis ter Leede, Oranjehof 2
4141 GC Leerdam

UIT DE GEMEENTE

BIJ DE DIENSTEN

Reminder namens zendingscommissie ochtenddienst 19 maart

Zoals u weet zijn we als Hervormde Gemeente verbonden met het zendingswerk op de Filipijnen door de GZB. We hebben onlangs een waardevolle ontmoeting mogen hebben met William en Monica Jansen in onze gemeente. Pastor Rene Fotalan is een Filipijnse predikant en hij komt speciaal naar Nederland voor de GZB-dag op 18 maart. Op zondagochtend 19 maart zal hij samen met dominee van der Kraan (voormalig zendingspredikant en betrokken bij de GZB) voorgaan bij ons in de kerk. Bijzonder om op deze manier nog meer als gemeente betrokken te zijn/raken bij het werk van de GZB op de Filipijnen en om te kunnen ervaren wat het inhoudt om Wereldwijde Kerk van God te mogen zijn. Na afloop drinken we weer met elkaar koffie/thee/limonade om met elkaar na te praten. Van harte welkom!

Belijdenisdienst

Wellicht weet u al wel dat twee jonge doopleden van onze gemeente dit winterseizoen belijdeniscatechese volgen. Ze hebben ook de wens uitgesproken openbare belijdenis van hun geloof af te leggen, in een dienst voor God en zijn gemeente. Het gaat om:

- Danique Janine (Danique) de Joode; Gorechtkade 92, Groningen/Meerenburg 8 Herwijnen;
- Nicoline Jannigje Pieterke (Jannieke) de Bruin; Achterweg 97 Herwijnen;

We hopen de belijdenisdienst te houden op Palmzondag, D.V. 2 april om 9:30u. **Let op het aanvangstip van 9:30 uur.**

De kerkenraad is dankbaar en blij dat Jannieke en Danique deze weg mogen gaan en we bidden ze vast een goede voorbereiding toe. Uiteraard is iedereen van harte uitgenodigd deze feestelijke dienst op 2 april bij te wonen.

Een seizoen van catechese gaat snel voorbij, maar hopelijk blijven de gesprekken en de zegening van de Belijdenisdienst altijd bij!

Bijeenkomsten in de Stille Week

In de Stille Week, de week voorafgaand aan Pasen zijn er van maandag 3 tot en met donderdag 6 april in de kerk weer korte samenkomsten rond het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus. Dit keer staat het evangelie van Johannes centraal. We lezen uit dat Bijbelgedeelte, we zingen, er wordt gebeden en er is een moment van stilte om de lezing te overdenken. Woensdagavond hopen de catechisanten de avond te verzorgen. Aanvang steeds 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom de korte samenkomsten bij te wonen.

Gebruik kerkelijk centrum

Wie gebruik wil maken van het kerkelijk centrum voor een vergadering of iets dergelijks, wordt verzocht contact op te nemen met ouderling-kerkrentmeester Ton Hobo (kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl of 06-3139 2864). Dit in verband met de bezetting van de zalen.

VERANTWOORDING

Collecten

18 dec.	Gezam.dienst€	981,65	Red een kind
19 feb	1 ^e collecte €	2.273,60	Noodhulp Syrië
	2 ^e collecte €	115,95	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte €	111,30	Pastoraat en prediking
26 feb	1 ^e collecte €	125,85	GAIN
	2 ^e collecte €	84,70	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte €	85,10	Onderhoudsfonds
5 mrt	1 ^e collecte €	169,60	GZB / Deelgenoten Filipijnen
	2 ^e collecte €	103,00	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte €	99,20	Pastoraat en prediking
8 mrt	1 ^e collecte €	64,90	Woord & Daad
	2 ^e collecte €	58,20	Kerkrentmeesters
	Uitg.collecte €	1.811,20	Biddagcollecte

Giften

Ds. Roseboom ontving 2x € 20,00 voor de kerk.

Bezoekbroeder J. van Kuilenburg ontving € 100,00 voor de kerk.

Ouderling A. van der Meijden ontving € 10,00 voor de kerk.

Wijk coördinator H. van Santen ontving € 10,00 voor de kerk.

Diaken R. van Zante ontving € 40,00 voor de collecte noodhulp Syrië.

Mw. N. van der Linden ontving € 30,00 voor de kerk.

Voor al deze giften heel hartelijk dank

Biddagcollecte

Woensdag 8 maart was het Biddag. Een dag om extra stil te staan bij het belang van bidden, bij het besef dat we bij alles afhankelijk zijn van God en van Zijn zegen. Laten we daarom ook bidden dat onze ogen worden geopend om te zien wat Hij allemaal voor ons heeft gedaan en nog steeds doet.

Op Biddag hebben we ook de biddagcollecten gehouden. In het vorige kerkblad zat een inlegvel met daarop informatie. De tussenstand van de opbrengst is € 1.811,20, waarvoor hartelijk dank.

Mocht u nog een bedrag willen overmaken, dan kunt u dat doen via de QR-code op het inlegvel (hierbij nogmaals afgedrukt), of via:



NL42 RABO 03280 00 531

ten name van CvK Herv. Gemeente Herwijnen,
ovv Biddagcollecte

Een contante gift geven kan ook, via bijvoorbeeld predikant, bezoekdames, kerkenraadsleden.

Jarigen in de gemeente

De volgende gemeenteleden van 85 jaar of ouder zijn jarig in de periode dat dit kerkblad verschijnt. Zo kunnen u en jij aan hen denken en hen een felicitatie ter bemoediging sturen.

Datum	Naam	Leeftijd	Adres
23-03	E. van Noord-	89	Achterweg 99
25-03	A.J. van Breda-de Waal	85	Sluimerskamp 18

Activiteiten

Tweede paasdag: viering 200 jaar kerkgebouw: u en jij komen toch ook zeker?

De oproep hierboven om maandag 10 april, tweede paasdag, vrij te houden is waarschijnlijk overbodig. Om het simpele feit dat u dat allang hebt gedaan natuurlijk!

Want 10 april is een bijzondere dag: we mogen dan herdenken en vieren dat 200 jaar geleden de huidige kerk is gebouwd. De kerk verving het vorige kerkgebouw, dat een stukje verderop, op de begraafplaats stond. Een dijkdoorbraak met overstroming en alle ellendige gevolgen van dien zorgde er in 1820 voor dat de kerk onbruikbaar was geworden voor het houden van erediensten. Een nieuwe kerk werd gebouwd.



*De kerk anno 2023,
gezien vanaf de dijk.*



*De zijkant van de kerk
anno 2023.*



Het huidige interieur van de kerk.



Het huidige interieur van de kerk.

De afgelopen maanden is vanuit een speciale commissie hard gewerkt aan de invulling van de jubileumdag. We willen u bijpraten over de invulling van deze voor onze gemeente feestelijke dag.

We starten met een kerkdienst, waarin we God loven en danken dat we al 200 jaar bijeen mogen komen in deze kerk. De dienst begint om 10.00 uur, ds. Roseboom hoopt de dienst te leiden. Uiteraard gaan we er vanuit dat u als gemeente de dienst zult bezoeken.



Aansluitend aan de dienst is er koffie met iets lekkers. Vervolgens bent u als gemeenteleden van harte welkom bij de gezamenlijke lunch in (en mogelijk 'rond') het kerkelijk centrum. Het enige wat u hoeft te doen, is u opgeven met hoeveel personen u deel wilt nemen. De lunch is gratis.

Opgeven voor de lunch kan door te mailen of te bellen/appen, graag uiterlijk 30 maart:

Hanny van der Meijden: hannyvandermeijden@kpnmail.nl.com;
06- 29606203

Amanda de Bruin: amandadebruin@upcmail.nl; 06-55323121

Dik de Joode: ddejoode@planet.nl; 06-20047902

U kunt ook het opgaveformulier invullen dat in de hal van de kerk ligt.

Om 13.30 uur start het middagprogramma, waarbij we als kerk de deuren open zetten voor iedereen die een kijkje wil nemen. Ook al weet u misschien al hoe de kerk er van binnen uitziet, het is zeker de moeite waard 's middags van de partij te zijn. Misschien ook leuk om familie en vrienden die niet meer in Herwijnen wonen uit te nodigen. Of uw buurman of buurvrouw, dat mag natuurlijk ook!

We proberen de middag te beginnen met een bijzonder officieel startsein, maar of dat gaat lukken is nog niet helemaal duidelijk. Maar los daarvan is er van alles te doen tijdens de open middag. U kunt uiteraard de kerk bekijken, er is allerlei informatie over het kerkgebouw en de geschiedenis ervan, er zijn vrijwilligers om uitleg te geven, onze organisten bespelen op bepaalde momenten het orgel, er is volop gelegenheid voor ontmoeting en gesprek.

Ook buiten zijn er activiteiten, waaronder allerlei spellen en quizjes (met soms verrassende vragen) voor kinderen en volwassenen. En uiteraard wordt u voorzien van een hapje en een drankje.

Mocht het weer iets minder mooi zijn dan gehoopt, dan hebben we tenten en heaters. Kortom, genoeg redenen om langs te komen. Rond half vijf is de open dag afgelopen.

Met elkaar maken we iets moois van deze feestelijke dag!



Een tekening van de oude kerk van Herwijnen, door Jacobus Stellingwerf.
Bron: Gelders Archief

Follow Me (12-16)

Vanaf eind maart hopen we nog een maand bij elkaar te komen. Het is verstandig om de appgroepen in de gaten te houden voor de eerste datum!

Op woensdag 5 april doen we mee met de Stille Week-viering.

Oud papier inleveren

Het is mogelijk oud papier in te leveren. Op het parkeerterrein naast de Kringloop-kas (Achterweg 57) staat een speciale grote container, naast de container voor oud ijzer. Het zou fijn zijn als u het papier gebundeld of in (dichte) dozen aanbiedt en in de container gooit.

AGENDA D.V.

Voor alle gemeenteberichten en overige gegevens uit het kerkblad, zie ook de website van onze gemeente, www.hervormdherwijnen.nl

Ma 3 t/m do 6 april	19:30u	Bijeenkomsten	stille week
Maandag 10 april (2 ^e paasdag)	10:00u	Viering	200 jaar kerkgebouw
Maandag 10 april (2 ^e paasdag)	13:30u	Open dag	
Zaterdag 6 mei 2023		Rommelmarkt	
Vrijdag 27 oktober 2023		Online draaiavond	

Kinderknutsel pagina Palmpasen

Lees het verhaal in Matteüs 21



**HET HUIS VAN
MIJN VADER
MOET REIN ZIJN**



Welke weg leidt naar Jeruzalem?



Hoeverl gezichten?

Woordraadsel

DISCIPELEN	P	I	G	A	D	N	O	Z	H	J	U	L	T	A
DORP	A	L	W	R	I	Z	U	R	L	E	I	S	W	P
EZEL	I	T	R	O	O	P	I	O	M	R	B	A	I	L
GEROEF	G	C	R	T	A	K	K	E	N	U	C	E	R	O
HUIS	U	L	E	Z	E	B	G	H	S	Z	H	E	Z	G
JERUZALEM	T	P	N	R	I	K	P	A	G	A	R	W	U	E
LOSMAKEN	R	E	T	S	E	E	M	I	L	L	I	T	L	W
MEESTER	B	L	N	E	L	U	E	V	M	E	S	I	U	H
OPDRACHT	L	P	S	K	U	P	T	I	W	M	E	W	Z	P
PALM	P	E	W	I	D	I	S	C	I	P	E	L	E	N
POORT	A	O	E	C	O	S	T	R	N	G	A	R	N	F
TAKKEN	M	R	N	I	R	B	T	H	C	A	R	D	P	O
TWEE	L	E	M	J	P	E	I	N	R	X	L	A	O	J
VEULEN	A	G	O	N	U	A	N	E	K	A	M	S	O	L
VOLK	P	Z	R	W	L	V	O	L	K	U	P	K	A	R
WEG														
ZONDAG														

Uit de Herberg – vakantie- of vrijwilligerswerk

PASTORAAL DIAGONAAL CENTRUM

de Herberg



Vrijwilligerswerk coram Deo

Het grootste deel van het werk in de Herberg wordt gedaan door vrijwilligers. Ongeveer 200 mensen uit het hele land komen naar Oosterbeek om ervoor te zorgen dat de gasten het goed hebben. Zij zorgen voor een schoon en opgeruimd huis, smakelijke maaltijden, een mooie tuin en nemen de telefoon op. Op dit moment hebben wij de volgende vacatures:

- Stafvervangers en gastvrouwen
- Algemeen vrijwilliger voor overdag
- Vakantiewerkers (vanaf 15 jaar) in juli en augustus – twee weken
- Diaconaal werkers (vanaf 17 jaar) vanaf 1 september – 5 of 10 maanden

Vrijwilligerswerk in de Herberg betekent deel uit gaan maken van de Herberggemeenschap. Samen met anderen zorg je ervoor dat gasten tot rust kunnen komen en nieuwe krachten op kunnen doen. Je kunt talenten die je hebt gekregen inzetten en verder ontwikkelen. En al doe je het er misschien niet voor, het is heel dankbaar werk.

Bekijk onze website: www.pdcdeherberg.nl, bel 0263342225 of mail: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl, voor meer informatie.

VAN DE REDACTIE

De kopij voor het volgende kerkblad dient uiterlijk D.V. maandag 3 april 2023 **vóór 16.00 uur** ingeleverd te zijn bij:

email: kerkblad@nhkherwijnen.nl

Carolien Boogert, Rij- en Uitweg 16



Volgende inleverdata zijn:

24 apr.	voor 3 weken
15 mei	voor 3 weken
5 juni	voor 4 weken
3 juli	voor 7 weken
21 aug.	voor 3 weken

KERKBLAD

Verschijnt éénmaal per 3 weken

REDACTIELEDEN

Carolien Boogert (kopij inleveren)
Rij- en Uitweg 16, 4171 CN Herwijnen
Telefoon 0418 – 84 2576
e-mail: kerkblad@nhkherwijnen.nl
Hetty van Arkel

KERKDIENT OP USB Van elke dienst is een opname op USB te verkrijgen via de diaconie
diaconie@nhkherwijnen.nl

Wie wil bijdragen aan de collecten kan dat doen via:

- ◆ Een gift tijdens de collecte in de kerk.
 - ◆ Thuis sparen of meegeven aan iemand.
 - ◆ Een bedrag overmaken via de bank.
 - ◆ een gift overmaken via de KerkApp kan ook;
- <https://giving.donkeymobile.com/app.donkeymobile.pknherwijnen>



Let op: Een individuele transactie (zonder gekocht saldo) kost 24 cent per keer.

DIACONIE Bankrekeningnr. NL41 RABO 0373 7400 26

COLLEGE VAN Bankrekeningnr. NL10 INGB 0000 9509 25

KERKRENTMEESTERS Bankrekeningnr. NL42 RABO 0328 0005 31

**PASTORAAT EN
PREDIKING** Bankrekeningnr. NL42 RABO 0373 7222 57

ONDERHOUDSFONDS Bankrekeningnr. NL64 RABO 0373 7222 49

ADM. KERKBLAD Bankrekeningnr. NL82 RABO 0328 0246 43

KERKRADIO Bankrekeningnr. NL19 RABO 0373 7400 34

WEBSITE www.hervormdherwijnen.nl

APP (voor leden) Hervormd Herwijnen (via playstore/ appstore)
Informatie over onze kerkapp: hervormdherwijnen.nl
App-hulpteam: apphulphervormdherwijnen@gmail.com
Leontien van Arkel, 06-48425158; Amanda de Bruin, 0418-582153

COLLECTEBONNEN Verkrijgbaar via een bestelformulier achterin de kerk; € 0,70 / € 1,00